

KLANKB RONDOM HET VIERKANT



**Jaargang 38 – nummer 2
Oktober – november 2024**

Kerkdiensten

Zondag 27 oktober, 10.00 u Wognum

Oecumenische Schoenendoosviering

Ds. Marianne Gaastra en Trudy Breeuwsma,

Organist: Jeroen Rijpkema - Ouderling: Arienne Brinkman

Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 3 november 10.00 u Benningbroek

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn - Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tryja Boven - Lector: Marjon Toebes

Zondag 10 november 10.00 u Wognum

K!ND zondag

Ds. Marijke Kraak-Verdonk uit Wilnis -

Organist: Christine Janssen

Ouderling: Tiny Irgolitsch - Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 17 november 10.00 u Sijbekarspel

Ds. Peter van Ankeren uit Papendrecht - Organist: Harry Toebes

Ouderling: Tryja Boven - Lector: Lammy Taanman

Zondag 24 november 10.00 u Wognum

Gedachteniszondag

Ds. Marianne Gaastra - Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Bernice Zuidhof - Lector: Koos Taanman

Zondag 1 december 10.00 u Benningbroek

1^e Advent

Ds. Henriette van Dunné uit Abcoude

Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Arienne Brinkman - Lector: Marjon Toebes

Bij enkele diensten

24 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar in een viering, waarbij we het verdriet om het gemis delen en elkaar tot troost kunnen zijn. We zoeken Gods nabijheid, ieder van ons op eigen wijze; soms samenkomend in een lied, een gedicht of een kaars die wordt ontstoken bij het noemen van de namen. De taakgroep vieringen zoekt mooie liederen en muziek bij deze dienst. De cantorij zal zingen.

Advent. Het wachten op God die in deze wereld komt. Met een lied dat elke zondag een couplet erbij krijgt. Een zogenaamd stapellied. Welk lied het zal worden is nu nog niet bekend. Het zingt nog rond. Maar we zoeken een adventslied dat ook past bij het jaarthema: ALS NIEUW. De cantorij is ook weer van de partij.

Vanuit de kerkenraad

Nieuwe taakverdeling

Rens Opbroek

Het is gebruikelijk dat in de eerste kerkenraadsvergadering na de zomer enkele benoemingen plaatsvinden. De kerkenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een scriba en voor beiden een plaatsvervanger. Ook wordt het moderamen samengesteld.

Tot voorzitter van de kerkenraad is gekozen Harry Toebes en als plaatsvervangend voorzitter Tryja Boven. Als scriba gaat Tiny Irgolitsch verder terwijl Hilly Kool plaatsvervangend scriba blijft. Ina Broekhuizen is de notulist.

Het moderamen bestaat uit ds. Marianne Gaastra, Harry Toebes, Tiny Irgolitsch en ook hier verzorgt Ina Broekhuizen de notulen.

Ik heb als kersverse voorzitter van de kerkenraad de eer nu mijn eerste bijdrage te schrijven in dit kerkblad.

Allereerst hecht ik eraan te zeggen dat ik in de voetsporen mag treden van een duo dat een respectabel aantal jaren het voorzitterschap heeft uitgeoefend, Rens en Jan.

In de kerkenraadsvergadering waarin ik als voorzitter mocht aantreden heb ik hen beiden bedankt voor alles wat zij al die jaren voor onze kerkgemeenschap hebben gedaan. De eigenschap die op hen van toepassing was en nog steeds is, is die van trouw. Trouw aan deze gemeenschap en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor dat wat gedaan moest worden.

Ik heb gemerkt dat trouwens geen enkel kerkenraadslid die verantwoordelijkheid uit de weg gaat.

Dat geldt overigens ook voor heel veel 'gewone' kerkleden die deelnemen in de verschillende taakgroepen of die allerlei activiteiten organiseren. In dat opzicht zijn velen actief.

Voordat ik een aantal ontwikkelingen vanuit de kerkenraad met u deel is het misschien goed om iets over mezelf te vertellen. Immers, Marjon en ik maken nog niet zo heel lang deel uit van deze gemeente.

We wonen in Zwaag en hebben 2 kinderen, Rivka en Aron. Rivka is getrouwd met Ruben en zij hebben 2 kinderen, Ian en Lize. Ze waren aanwezig bij de dienst op de startzondag waarin ik als



Harry Toebes ontvangt de voorzittershamer van Rens Opbroek

ouderling werd bevestigd. Aron woont nog bij ons thuis omdat er voor starters op de woningmarkt in deze regio nagenoeg geen betaalbaar huis te vinden is. Arons vriendin heet Inge.

Sinds 1 september van het vorig jaar ben ik met pensioen, na 45 jaar in het voortgezet en basisonderwijs werkzaam te zijn geweest als leerkracht en als directeur.

Marjon en ik zijn beiden actief in de muziek. Marjon zingt als sopraan in het Westerkerkkoor in Amsterdam en ik mag in onze drie kerken de prachtige orgels bespelen. In 2002 zijn Marjon en ik gestart met het uitvoeren van cantates van o.a. Johann Sebastian Bach in de Oosterkerk en sinds een aantal jaren ook in de Koepelkerk in Hoorn, onder de naam 'Abendmusiken'. Marjon zingt ook in dat koor en ik mag ons koor en orkest dirigeren.

Vanuit de kerkenraad zijn een aantal zaken te melden.

Allereerst hebben we geconstateerd dat de Open Monumentendag in alle drie de kerken een duidelijk succes is geweest! Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt door verschillende activiteiten in te zetten. We zijn blij dat de kerken zo nadrukkelijk onder de aandacht zijn gebracht.

U weet dat we de ontwikkelingen in Benningbroek met de aanstaande bouwactiviteiten en in Sijbekarspel actief blijven volgen en stimuleren. We hebben op een gemeentevergadering eerder dit jaar afgesproken dat we in het najaar, en dat is nu, binnen de kerkenraad verder spreken over de toekomst van deze kerken en dat we u daarover natuurlijk informeren.

Wat we ook hebben afgesproken is een voortgangsgesprek met onze predikant Marianne Gaastra. Zij is inmiddels een jaar bij ons en het is goed dat we met een paar mensen met haar een open gesprek voeren over haar ervaringen het afgelopen jaar en die van ons. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dat gesprek zal eind oktober plaatsvinden. Koos en ondergetekende gaan met Marianne in gesprek en uiteraard zullen we relevante informatie uit dat gesprek met u delen.

Tenslotte heeft de kerkenraad begin oktober een themavergadering over twee belangrijke onderwerpen gehouden: financiën en communicatie.

Dit zijn behoorlijk grote onderwerpen die we niet in één bijeenkomst konden afronden.

We hebben ons als kerkenraad de vraag gesteld wat onze visie is m.b.t. het vermogen van de kerk. Dit was een verkennend gesprek waarin we de stand van zaken hebben besproken en ons de opdracht hebben gegeven goed na te denken over verantwoord beheer en dus ook verantwoorde uitgave van de middelen die aan ons zijn toevertrouwd.

Bij communicatie is het belangrijk dat we als kerkenraadsleden ook naar elkaar uitspreken wat we in elkaar waarderen. Dat hebben we gedaan. En dat was goed! We zijn aanvullend als we kijken naar talenten, mogelijkheden, gaven enz.

Van daaruit kijken we in een volgende vergadering verder naar manieren waarop we zo effectief en efficiënt mogelijk communiceren binnen onze kerkgemeenschap en met belanghebbenden daarbuiten.

Daarover meer in een volgende Klankbord.

In memoriam ...

Pieter Elias Saal

* 4 april 1936 † 30 augustus 2024

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

Pieter alias Piet is overleden in Sweelinckhof. De laatste jaren van zijn leven kon hij zich moeilijk verstaanbaar maken, dat gaf hem een gevoel van machteloosheid. Hij, de man die altijd alles zelf kon ondernemen, moest ook op fysiek gebied inleveren. Hij wist dat hij nooit meer de druivenranken zou snoeien, dat hij nooit meer veilingkistjes zou vullen voor Odin, de groothandel voor biologische groente en fruit. Hij en zijn vrouw Tinie hebben het bedrijf in de zeventiger jaren opgezet. Vast en betrouwbaar zoals de betekenis van zijn naam: Pieter. Hun kinderen Linda en

Dik hadden een heerlijke jeugd op het grote land met kassen rondom hun huis. Hutten bouwen, alle ruimte om te spelen. Ook kerkelijk was Piet betrokken. Hij die uit een muzikale familie kwam hield van het orgel en van koren. Als er in Sweelinckhof een viering was, wilde hij graag zo zitten dat hij het koor goed kon zien en kon horen. Terug naar de tijd dat hij in de kerkenraad zat. Op een gegeven moment waren ze nog maar met hun drieën in de kerkenraad. Allerlei conflicten liepen hoog op. Dat is iets van alle tijden lijkt het wel. Ook hier deed Piet zijn naam eer aan: Rotsvaste betrouwbaarheid. Een bescheiden man die voor zijn vrouw een prachtig gedicht maakte toen zij was overleden. Dat gedicht hing boven zijn bed en iedereen die hem bezocht, moest dat gedicht lezen. Een liefdesverklaring uit de grond van zijn hart. In de afscheidsdienst luisterden we onder andere naar muziek uit de Elias van Mendelssohn. De engel die bij je is, waar je ook gaat. In dat vertrouwen kunnen wij mensen die ons lief zijn laten gaan. Naar het onbekende land waar de rust en de vrede van God hen omringen. Piet is daar, hoe wij het ons ook voorstellen, bij de Eeuwige die nooit slaapt of sluimert. Hier op aarde heeft hij 'een steen verlegt in de rivier van het leven', zoals Dik, zijn zoon aan de hand van een tekst van Bram Vermeulen, memoreerde. Dik en zijn vrouw Marloes, Piets dochter Linda en haar man Ronald blijven achter. Wij wensen hen en hun kinderen en al degenen die hen lief zijn, troost en bemoediging toe; net als de mensen in Sweelinckhof die hem de laatste jaren hebben gekend en verzorgd.

Marianne Gaastra

Inspiratie

Marianne Gaastra

Meditatief. "Rotsvormig fundament van menselijkheid"

Nooit had ik gedacht dat ik een fundamentalist kon zijn. Ik heb daarbij beelden van extreme groeperingen die, desnoods met terroristisch geweld, hun gelijk aan anderen opleggen. Misschien schieten er bij u en bij jou gedachten van vroeger door het hoofd over een strenge opvoeding waarbij met strenge hand het morele erfgoed werd uitgedeeld met scherpe woorden en

hardvochtige daden. Kijk voor dat laatste naar de pas uitgebracht film "Het boek van alle dingen", naar een boek van Guus Kuijer. Hierin worden we meegenomen naar een streng christelijk gezin aan het begin van de jaren zestig.

Nou, dat fundamentalisme bedoel ik dus niet als ik zeg, dat ik een fundamentalist zou willen zijn. In de gepolariseerde gesprekken rondom oorlog in Israël en Gaza is een essay verschenen van Chaja Polak: "Brief in de nacht.. " Gedachten over Israël en Gaza, is de ondertitel. Daarin schrijft zij hoe moeilijk het is om in de complexiteit van het conflict tussen Israël en Gaza een morele houding te bepalen. Zij pleit voor empathie. De talloze verhalen van vriend en vijand zouden gehoord moeten worden. Het verdriet bevindt zich zowel bij de één als bij de ander. Een weg naar die empathie toe, is door te kijken hoe het is in je eigen leven. Bij haar is dat door te zien wat haar en haar familie door de holocaust werd en wordt aangedaan en wat dat met haar doet. Hoe het je kan verharden en hoe je elke nuancering, door de pijn en de radeloosheid, kunt verliezen. Haar werd vroeger thuis ingeprent: je laat een ander mens niet lijden omdat hij of zij tot een ander volk behoort, of tot een ander ras, of geloof. Deze waarheid werd in haar leven een "rotsvormig fundament van menselijkheid...dat hoog uitsteekt in de zeeën van argumenten en meningen". En hoe moeilijk het soms ook is om dat fundamentalisme te bewaren door alles wat er gebeurt en wat er gezegd wordt, zij probeert daar telkens weer naar terug te keren. Hoe ziet jouw "rotsvormig fundament van menselijkheid...dat hoog uitsteekt in de zeeën van argumenten en meningen" er uit? Hoe speelt jouw geloof, jouw levensbeschouwing of jouw levensfilosofie daarbij een rol? Wie over deze en andere vragen wil meepraten en meedenken. Van harte uitgenodigd op 20 november om 14.00 uur in de consistorie van de kerk van Benningbroek. Opgave graag, maar hoeft niet. Kun je/kunt u er dan niet bij zijn maar heeft u/heb jij er wel gedachten over, stuur ze dan per mail naar mij: marianne-gaastra@gmail.com.

Taakgroep Pastoraat

65+ middag met Vronie Spil *Ina Broekhuizen*

Op woensdag 4 december wordt de Plusmiddag gehouden, deze keer georganiseerd door de taakgroep Pastoraat. De bijeenkomst is in de zaal van de kerk in Wognum. Aanvang 14 uur, sluiting rond 16.30 uur.

Alle 65-plussers zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Vronie Spil-Konijn zal deze middag vertellen over haar tempelwandeling in Japan. Zij loopt graag en veel, ook over pelgrims-wegen. In 2017 liep ze de 88 tempelroute in Japan (1.200 kilometer). Over het begin van deze tocht schrijft ze het volgende.

Bijna vijandig keken de bergen me aan toen het vliegtuig zijn landing inzette naar Kansai Airport. Zouden er ook vlakten bestaan in Ja-



pan? Manhaftig probeerde ik elke angst voor het onbekende te verdringen. Was dit nu waar ik van droomde? Weg was de euforie van de laatste dagen. Weg was het vastbesloten gevoel dat ontstond anderhalf jaar terug. Ik was tweeëneenhalve maand aan mezelf overgeleverd. Het was alsof het nu pas tot me doordrong. Ik, alleen met mijn rugzak. Met moeite drong ik mijn tranen terug en ik nam me voor om bij aankomst in Osaka het eerste vliegtuig weer naar huis te nemen.

Gelukkig is dit niet gebeurd en kunnen we de ervaringen van Vronie in Japan in woord en beeld meebeleven op 4 december.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen zondagen naar de volgende personen gegaan: Hannelore Lamers, Linda en Ronald Bakker- Saal, Bernice Zuidhof, Fam. W. Koeman, Fam. H. Hovenier en Tryja

Boven. Allen vergezeld van een hartelijke groet van de gemeente.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Wat doet nu eigenlijk de taakgroep Diaconaat?

Antwoord: "Mensenwerk". Ja, zult u zeggen, daar kan ik niets mee. Nou, laat ik hieronder dan maar iets specifieker worden en wat meer vertellen.

De taakgroep Diaconaat bemenst met in ieder geval een voorzitter en een secretaris de diaconie van de kerk. Daarnaast kent de taakgroep een penningmeester en een aantal vaste vrijwilligers. De diaconie neemt in de kerk een aparte plaats in. Zij is een zelfstandige juridische entiteit en rechtspersoon met een eigen financieel kader, waardoor zij zelf een begroting en jaarrekening dient te overhandigen aan het CCBB1.

Van oudsher betreft de diaconie de zorg voor de armen en de zwakkeren en dit vindt - in een modern jasje - nog steeds plaats. Alle activiteiten die de taakgroep ontplooit is mensenwerk en is vooral afhankelijk van de inzet door mensen. De taakgroep vergadert ongeveer zes keer per jaar en de predikant wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De taakgroep houdt zich bezig met een heel rijtje aan activiteiten:

- a. Verzorging van het Avondmaal
- b. Verzorging van een Plusmiddag in het voorjaar
- c. Verzorging van de presentjes voor de oudere gemeenteleden bij de Oogstdienst en de Biddienst voor gewas en arbeid
- d. Bijdragen leveren aan het Klankbord en de website
- e. Verzorging van de (diaconale) collecten
- f. Verzorging van de diverse activiteiten voor het Jaardoel:
 - i. Wandelingen
 - ii. Filmavonden
 - iii. Fietstocht
 - iv. Diaconale maaltijd

v. Bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Kerstmarkt
vi. Oliebollen bakken en verkopen aan gemeenteleden.
(Heb ik nog iets vergeten?)

Drie termen spelen als een rode draad hier doorheen: Dienen, Zorgen en Verbinden. De diaconie is dienstbaar aan de ander ten behoeve van die ander. Er wordt omgekeken naar de minderbedeelden in onze maatschappij en wereld. En we streven naar het samenzijn met elkaar door te doen en te delen.
Kortom: het is mensenwerk!

Zoals ik noemde, is de diaconie een rechtspersoon, een eigen juridische entiteit. Dat vereist dat er altijd een voorzitter en een secretaris moeten zijn, met daarnaast een penningmeester. Die voorzitter en secretaris zijn tevens ambtsdrager en hebben ook zitting in de kerkenraad.

En nu kom ik op het punt waar ik u allen aandacht voor vraag. Aan het einde van lopend kerkelijk jaar eindigt mijn tweede ambtstermijn en na die acht jaar vind ik het tijd om een pas op de plaats te maken vanwege werk en privé. Het betekent ook dat na de zomer van 2025 er eigenlijk een nieuwe voorzitter zou moeten zijn, wil de diaconie niet zonder een wettelijke vertegenwoordiger te zitten. Want als rechtspersoon hoort er een voorzitter te zijn. En dit geldt trouwens ook voor het secretarisschap. Ook die ambtstermijn loopt af.

Mijn vraag luidt dan ook: is er iemand onder u die het diaconale werk en het bestaan van de taakgroep een warm hart toedraagt, zodanig dat u zou willen nadenken om zich op te werpen als voorzitter of secretaris van de diaconie?

Ook als u gewoon alleen maar meer wilt weten: neem contact met mij op. Ik maak er tijd voor vrij.

Ton Novotný
06-25512477
novotny@quicknet.nl

Filmavond: Das Leben der Anderen

Op woensdag 30 oktober wordt er weer een speelfilm vertoond in de koffiekamer van de kerk in Wognum. De opbrengst is bestemd voor ons jaardoel: De Familiehoeve.

Binnenkort is het 35 jaar geleden dat de Muur tussen Oost- en West Duitsland geslecht werd. De film toont het bestaan binnen de voormalige DDR, waar de Stasi met zijn geheim agenten en spionerende burgers, de dienst uitmaakte.

Tegelijk is dit op waarheid gebaseerde verhaal een lofzang op

die mannen en vrouwen, die het onder ingewikkelde omstandigheden en ondanks de alom levende angst, aandurfd en om mens te zijn of mens te worden.



Programma:

Let op: Inloop – en aanvangstijden zijn gewijzigd!

19.00 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Start van de film.

22.00 uur Nagesprek over de film.

We sluiten af met een drankje.

Entree €7,50. Contant of per pin betalen op de avond zelf.

De opbrengst gaat naar ons jaardoel: De Familiehoeve. Aanmelden bij: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.

Of u noteert uw naam en telefoonnummer op de lijst in de kerk na de diensten in oktober.

Tot ziens op 30 oktober. Taakgroep Diaconaat.

Korte terugblik op Open Monumentendag

Zaterdag 14 september waren tijdens Open Monumentendag onze kerken ook open. En de belangstelling was groot, waar- schijnlijk ook door het mooie weer.

In **Wognum** was de kerkruimte ingericht met kunstwerken door de Kunstkring Wognum. In de achterzaal was een kleine expositie rond Hieronymus en waren er lezingen en informatie over leylijnen. Op de zaterdag hebben 250 personen de kerk bezocht en op de zondag 130 personen.

In **Benningbroek** was er een kleine expositie van de Kerkenvisie van de gemeente Medemblik. Daarnaast werd info gegeven over het voorlopig ontwerp van het activiteitengroep in discussie met de inwoners van Benningbroek. Meer dan 125 personen hebben de kerk bezocht en de discussie heeft goede ideeën opgeleverd.



De Historische Vereniging had in **Sijbekarspel** een expositie over het bedrijf Sasburg opgesteld. Verder was er een boekenmarkt. Bijna 100 bezoekers zijn langsgekomen. Een groot succes dus. Alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet op deze dag.

Voortgang bouwplan in Benningbroek

De ontwikkelingen rond het bouwplan in Benningbroek gaan gestaag door. Tijdens de Open Monumentendag werd een voorlopig

ontwerp gepresenteerd en daarop reageerden de bezoekers. Deze zijn waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Op dinsdag 8 oktober is dit ontwerp besproken in een zgn. omgevingstafel op het gemeentehuis.

Daarbij waren veel adviserende instanties aanwezig en die hebben hun zegje over het bouwplan gegeven. Aan het einde kon geconstateerd worden dat er nog wel een aantal vraagtekens zijn maar dat het plan nog steeds zeer kansrijk is. De vraagtekens hebben vooral te maken met spuitzones, oppervlaktewater, riolering en enkele bouwkundige uitgangspunten. We denken dat we deze kunnen oplossen en dat we het plan verder kunnen uitwerken.

We hopen nog dit jaar de plannen met de omgeving te gaan bespreken (officiële inspraak) en begin volgend jaar het definitieve plan bij de gemeente in te dienen. We willen de procedure zo zorgvuldig mogelijk volgen ook ter waardering naar de naaste bewoners.

De ontwikkelingen rond de kerken van Beningbroek en Sijbekarspel

De projectgroep heeft een eindrapport opgesteld. Dit zal in een volgende kerkenraadsvergadering worden besproken. Zoals op de laatste gemeenteavond is toegezegd wordt de besluitvorming ook op een gemeenteavond besproken.

Ik krijg van diverse personen te horen: wat duurt het lang. En dat is misschien ook wel zo. Maar er zitten de nodige gevolgen aan een besluit. En die moeten goed afgewogen worden. Je wil toch geen kerkleden voor het hoofd stoten, want dat leidt alleen maar tot onenigheid. Ook in deze besluitvorming is het volgen van een zorgvuldige procedure erg belangrijk.

Waar zijn de taakgroep Financiën en Beheer mee bezig?

Om u een enige indruk te geven van de werkzaamheden van de kerkrentmeesters geef ik een kort (niet volledig) overzicht;

- Beheer en onderhoud van de kerken. Dat betekent gesprekken met de kosters en gebruikers, regelmatig het onderhoud opnemen en kleine reparaties verrichten, begeleiden van projecten, meterstanden bijhouden, etc.
- Financieel Beheer. Zorgen voor de in- en uitgaande nota's, ontwikkelingen van de beleggingen volgen, contante gelden goed renderend onderbrengen, maken begrotingen, adviseren over financiële situatie van onze gemeente aan de kerkenraad.
- Administratie leden. Door de penningmeester wordt de leden administratie bijgehouden, geeft op verzoek info door aan de andere taakgroepen, etc.
- Beheer landerijen. Regelmatig met de rentmeester (adviseur) overleggen over het beheer van onze gronden, bijvoorbeeld over het bijhouden van sloten en hekwerken.
- Advisering. Vanuit de gebruikers van de kerk komen regelmatig vragen over aanpassingen of vernieuwing. De kerkrentmeesters stellen dan advies op, wel of niet na overleg met een leverancier.
- Personeelsoverleg. Regelmatig is er overleg met onze kosters. Met een goed team bereik je meer en daar ligt een belangrijke taak bij de kerkrentmeesters.

Mocht u eens vragen hebben aan de kerkrentmeesters stel ze gerust. Zij vinden het leuk als er belangstelling is voor hun werk.

Actie Schoenendoos van start *Ina Broekhuizen*

Vul een schoenendoos, geef een schat

De actie schoenendoos is van start gegaan. Wat is de bedoeling? Versier een schoenendoos van maximaal 12x34 centimeter en

stop er leuke spulletjes in: speelgoed, verzorgingsartikelen of schoolspullen. Doe er ook 5 euro voor de verzending. De dozen worden verstuurd naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of naar kinderen in een vluchtelingenkamp.

Meer informatie www.schoenendoosactie.nl

Op zondag 27 oktober is er in de Protestantse kerk in Wognum een oecumenische schoenendoosdienst, die om 10 uur begint. Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom. Voorafgaand aan de deze viering kunnen de schoenendozen ingeleverd worden.

Inleverpunt Wognum

Voor de hele regio geldt dat de schoenendozen kunnen worden ingeleverd op woensdag 13 november van 13 tot 16 uur in de Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15 in Wognum.

Daarna gaan ze naar een verwerkingscentrum en wordt de inhoud gecontroleerd. Vervolgens wacht een lange reis per boot of vrachtauto naar een van de landen waar kinderen blij gemaakt worden met de schoenendooschat.



Typisch protestants

Rens Opbroek

Eerst even een stukje geschiedenis

Weet u het nog, in Klankbord 6 van dit jaar?

De vraag was: zijn protestanten overal tegen?

Nee, natuurlijk niet, maar hoe zat dat dan ook alweer?

Luther sprak zich in 1517 uit tegen misstanden in de Rooms-Katholieke kerk. Hij keerde zich tegen die uitwassen en wilde de kerk van binnenuit hervormen: de Reformatie beweging kwam op gang. Ook keizer Karel V en zijn keurvorsten schaarden zich erachter en verleenden het volk vrijheid van religie.

Maar ... zoals te verwachten was werd keizer Karel onder hevige druk gezet door de Rooms-Katholieke kerk in Rome en hij probeerde de geest weer in de fles te krijgen door zijn eerdere uitspraak over vrijheid van godsdienst te herroepen. Tevergeefs!

In 1529 dienden Lutherse koningen en enkele hervormingsgezinde steden tijdens de Tweede Rijksdag in Speyer in Duitsland een *Protestatio* in, een bezwaarschrift. Het was het officiële protest tegen het intrekken van de eerder verleende vrijheid van geloof. Sindsdien heten zij en allen die na hen kwamen protestanten. Na het ontstaan van het protestantisme, onrust en verwarring Er breken roerige tijden aan in de pasgevormde Nederduits Gereformeerde kerk. Volgelingen van de kerkhervormers Luther en Calvijn verschillen van mening op voor hen essentiële punten en gaan ieder hun eigen weg.



De [Gedächtniskirche](#) ingewijd in 1904 herdenkt het protest in Speyer

Meer scheuringen volgen en er ontstaat een wirwar van geloofsgemeenschappen. Op basis van wat wij nu onzinnige argumenten zouden vinden zijn er tot wel zo'n twaalf protestants getinte kerkgenootschappen in Nederland gevormd. De kerk van God kent vele gezichten, maar dat is nog geen reden om elkaar te verketteren, om dat woord voor 'afvallige' maar eens te gebruiken.

De moeizame weg terug

Rond 1900 ontstaat het besef dat meer eenheid en samenwerking tussen de kerken gewenst is. Een langdurig proces komt op gang, soms onderbroken door weer nieuwe afsplitsingen. Belangrijk voor ons is het streven naar eenwording tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands

Hervormde Kerk. Dat start al in 1961. Ook de Evangelisch Lutherse kerk sluit daarbij zich later aan. Uiteindelijk mondt dat uit in de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004, nu dus 20 jaar geleden.

We zijn er blij om dat ondanks alle verschillen er toch mensen waren en nog steeds zijn die daar overheen durfden te stappen om samen iets te bereiken dat een meerwaarde heeft; $1+1=3$ nietwaar? We moeten dat koesteren, was het gezegde niet zo: "Twee Nederlanders is een kerk, maar drie is een scheuring".

Zullen we er dan nu maar een pepermuntje op nemen?

Tot de volgende keer.

*Als bron is gebruikt de Canon van het Nederlandse protestantisme
Deze stukjes worden afwisselend geschreven door Piet Rietveld en Rens Opbroek*

Buurthuiskamer in de kerk *Ina Broekhuizen*

Wat ziet het er gezellig uit in de achterzaal van de kerk in Wognum als ik hier binnenstap op woensdagochtend 9 oktober. Bij de vier rekken met kleding staan mensen te kijken en te keuren. Op de tafels liggen babykleertjes, op de grond staan schoenen, aan een rekje hangen kleurige sjaals.

Rond het zitje in de hoek wordt koffie gedronken en gepraat. Twee vrijwilligers van onze kerk zorgen dat alles klaar staat en schenken koffie of thee. Dit alles vindt plaats onder de noemer Buurthuiskamer, een initiatief van het Leger des Heils. Esther Kouw is iedere keer aanwezig namens deze organisatie. Hoe gaat het? 'Boven verwachting', vertelt Esther, 'we draaien nu voor de tweede keer in deze kerk en ik tel tot nu toe al zo'n twintig bezoekers. Leuk was dat er net twee mensen kwamen om ons een compliment gaven voor deze ochtend. Dat doet me goed! We zijn blij dat we medewerking krijgen van Het Vierkant.'

Het Buurthuiskamer-project is twee jaar aan de gang. De bijbehorende bus wordt sinds een half jaar gebruikt. Esther: 'We proberen dit project op veel plaatsen op te zetten. De kledingverkoop is middel tot ontmoeting en verbinding.

Ik ben er iedere keer bij en kijk of er behoefte is aan gesprek of iets anders. Er kan zich bijvoorbeeld een groepje vormen met mensen die willen wandelen of samen koken. Daar kunnen wij zo nodig bij helpen.' Waar komt de kleding vandaan? 'Vanuit onze winkels, onder andere uit de winkel in Bovenkarspel. Er is keus voor alle leeftijden en in alle maten en de prijzen zijn laag. Maar nogmaals naast de verkoop gaat het met name om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.' In de kerk van Wognum is op elke tweede woensdagochtend van de maand de Buurthuiskamer present.

De volgende Buurthuiskamer is op: woensdagochtend 13 november van 10-12 uur.



Gewijzigde domeinnaam

Koos Taanman

Het is gelukt!

Het wijzigen van de domeinnaam van de website ging sneller dan was voorzien. Inmiddels is het definitief actief. De nieuwe domeinnaam is www.pg-hetvierkant.nl



Scan de QR-code

Het is wel even wennen, een nieuw adres voor de website en meerdere nieuwe mailaccounts van de kerk, waaronder ook een nieuw adres voor de redactie van Klankbord: klankbord@pg-hetvierkant.nl.

We kunnen er veel jaren plezier van hebben.

Kerstmarkt 2023

Ook dit jaar zal de kerk in Wognum omgetoverd worden tot een sfeervolle kersmarkt.

Op vrijdag 13 december van 17.00 tot 21.30 en zaterdag 14 december van 10.00 tot 17.00 zullen er diverse kramen in de kerkzaal en achterzaal staan. Op de zolder worden de oliebolletjes gebakken en in de achterzaal staan tafeltjes en stoelen waaraan iets lekkers gegeten en gedronken kan worden.

Alex, Ank en Anneke zullen beide dagen weer enthousiast het Rad van Avontuur laten draaien.

Heeft u mooie prijsjes liggen thuis die wij kunnen gebruiken voor het Rad? Wij zijn er heel blij mee.

Ook de tweede hands kerstkraam van de kerk zal er staan.

Heeft u nog mooie, bruikbare kerstspullen die u niet meer gebruikt? Graag zouden wij deze ontvangen om op de markt te verkopen.

Dit jaar verkopen wij ook stukjes gebak voor bij de koffie, vorige jaren deed het koor She Sings dit maar helaas kunnen zij er dit jaar niet bij zijn.

Wilt u voor ons jaardoel een taart bakken (appeltaarten hebben wij al) zodat wij deze kunnen verkopen op de markt? De kosten voor het maken kunt u bij ons inleveren.

De tweede hands kerstspullen en prijzen zijn in te leveren bij Hannelore op de Raadhuisstraat 13.

U kunt even bellen om een afspraak te maken of om door te geven dat u een taart wilt bakken 06-10631859.

En natuurlijk zouden wij, als organisatie, het heel leuk vinden als u langskomt!

Expositie van kopieën van Rembrandt

De komende 3 maanden mag ik (Cees Bakker) enkele werken tentoonstellen in deze kerk.

Ik heb gekozen voor kopieën van Rembrandt uit het Rijks Prenten kabinet. Uitgegeven door Gebroeders Binger uit Amsterdam. Deze heb ik "gered" uit de Pastorie van de katholieke kerk toen deze gesloopt werd in 1971.

De werken dreigden met andere spullen op de stort te belanden en dat wilde ik voorkomen en heb ze meegenomen naar huis.

Omdat ze in een map lagen heb ik ze vorig jaar in een lijst gedaan zodat ze opgehangen zouden kunnen worden. Dit is de eerste keer dat ze geëxposeerd worden. Natuurlijk hebben wij (Nanda en ik) ook vele andere schilderijen en die kunt u zien op de website:

www.schilderijenvanceesbakkerennandaeliazar.nl

workshop: Glas in lood schilderen

Vorig jaar was er in het kader van kerkelijke activiteiten een workshop "Glas in lood schilderen, met het doel om een steentje bij te dragen aan ons jaardoel.

Dit jaar is er opnieuw gelegenheid om mee te doen aan een workshop "Glas in lood schilderen" voor degenen die hiervoor belangstelling hebben.

Ook nu is een deel van de opbrengst voor het jaardoel van dit jaar, 2024 "De Familiehoeve" zoals bekend!

De bedoeling is om uiteraard voor *jezelf* de genoemde glazen objecten te bewerken maar ook voor de a.s. *Kerstmarkt* die in december weer gaat plaatsvinden.

Het zou leuk zijn als de zelfgemaakte "glas in lood" objecten op de Kerstmarkt verkocht zouden kunnen worden...



Wanneer en waar? zaterdag 16 en dinsdag 19 november in de achterzaal van de kerk in Wognum.

Tijd: 10.00- 15.30 u. Aanvang 10.00 met koffie/thee en uitleg werkwijze!. Dan zelf aan de slag!

Tussen de middag is er een kop soep, maar **lunch zelf meenemen!! Kosten: € 17,50 p.p.** Dit is inclusief licht gestegen materiaalkosten, soep en drankjes.

Lijkt het je leuk om een creatieve dag te hebben (en *echt, je hoeft niet perse creatief te zijn, iedereen kan dit...*), geef je dan op bij Marjon Toebes, marjontoebes@live.nl

Marjon Toebes en Caro van Wieren

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Diaconie doel	Kerk
1 september	€ 101,50	Diaconie, kastje minima	
8 september	€ 71,50	Jaardoel	
15 september	€ 34,-	Rode Kruis	
22 september Sint Bavo, Haarlem			
29 september	€ 158,-	Jaardoel	
6 oktober	€ 72,50	Straatpastoraat	
13 oktober	€ 61,90	Voedselbank	
20 oktober		Hulpverlening WF kerken	
27 oktober		Actie Schoenen- doos	
3 november		Ned. Bijbel Ge- nootschap	
10 november		Schuldhelpmaatje West Friesland	
17 november		Rudolp Stichting	
24 november		Jaardoel	
1 december		Hospice Dignitas	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres.*

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt

Rooie zaddoek

Jacob Wit die heb een zaddoek
en die zaddoek die is roôd.
'Snuit merakels', toetert Jacob,
'en hai is zo lekker groôt!

As kloin kind kreeg ik zô'n zaddoek
en ik wul vezelf nooit aars.
Pak ik `rs zô'n dunnig flurtje,
denk ik: wat is dut voor raars?

Met moin zaddoek ken ik alles,
soms den dient ie as verband,
as een handdoek of een stofdoek,
'k heb 'm altijd bai de hand.

Hai ken ok best trane vege
toen m'n moidje trouwe ging
toen `k voor 't lest m'n vrouw gedag zee.
In die doek deer huist herinnering.

Dat as jij nou an moin vrage
wat voor ding ik niet graag mis,
zeg ik zonder prakkezeren
dat 't moin die rooie zaddoek is!'

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2024 - 2025

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
3	24 november	2 december	Kerst, Nieuwjaar
4	19 januari	27 januari	
5	9 maart	17 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	27 april	5 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	22 juni	30 juni	

Agenda

Oktober

30 19.30 Filmavond, kerk Wognum, zie pag.11

November

10 19.45 Kerkenraad, kerk Wognum

13 10.00 Mobiele Buurthuiskamer, zie pag.19

16 10.00 workshop Glas in lood schilderen, kerk Wognum

19 10.00 workshop Glas in lood schilderen, kerk Wognum

20 20.00 leesgroep mystiek

21 10.30 Moderamen, kerk Benningbroek

December

4 14.00 Plusmiddag, kerk Wognum, zie pag.8

Psalm 108



Opgestaan is mijn hart,
harp en fluit zijn ontwaakt.
Wij spelen de morgen wakker:
Welkom, dag van vandaag.

Wij gaan iets doen aan de wereld
ademend, zingenderwijze:
dat vijandschap verstomt
dat de wapenen zwijgen.

Van de Noordpool tot hier
en van hier tot de Zuidpool
kome een nieuwe tijd
komen nieuwe geboorten.

Opgestaan is mijn stem,
harp en fluit klinken samen,
honderdduizenden zingen:
Welkom, jij morgenrood.

Huub Oosterhuis uit 150 psalmen vrij.

Als nieuw - Leven in het licht van Gods koninkrijk.
(jaartheme 2024/2)