



WINTER

Jaargang 38 – nummer 4
Januari – maart 2025

Kerkdiensten

Zondag 2 februari, 10.00 u Benningbroek met medewerking van 4Cantorij

Pastor Esther Jeunink – Organist Arjen de Boer
Ouderling: Tryja Boven Lector: Lammy Taanman

Zondag 9 februari, 10.00 u Wognum samen met PG Thomas en KIND

Pastor Louise Kooiman – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 16 februari, 10.00 u Sijbekarspel

Dhr. Bart Kroon – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tiny Irgolitsch- Lector: Marjon Toebes

Zondag 23 februari, 10.00 u Wognum Top2000-dienst

Taakgroep Vieringen – Ouderling: Arienne Brinkman –
Lector: Lammy Taanman

Zondag 2 maart, 10.00 u Oostwoud samen met PG Thomas

Ds. Jantina de Ruiten

Zondag 9 maart, 10.00 u Wognum 1^e zondag 40-dagentijd en KIND met medewerking van 4Cantorij

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tryja Boven- Lector: Koos Taanman

Zondag 16 maart, 10.00 u Sijbekarspel

Pastor André Martens – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Tryja Boven - Lector: Lammy Taanman

Verspersamenkomsten: Woensdag 5 en 12 maart 19.00 – 19.30 u kerk Wognum (vervolg Vespers in volgende Klankbord)

Bij enkele diensten

Marianne Gaastra

Binnen de taakgroep vieringen zijn we aan het nadenken over vespers in de veertigdagentijd.

Deze periode van inkeer en vasten begint op de woensdag na carnaval. Op 5 maart zal de vesper in het teken staan van het askruisje. Binnen de Rooms Katholieke traditie een bekend gegeven. De palmtakjes van de Palmzondag worden verbrand als teken van de vergankelijkheid van het leven. Met de as daarvan wordt een kruisje op het voorhoofd gemaakt. Ons idee is om op die woensdag in een vesper op onze eigen manier hier aandacht aan te besteden.



Op de woensdagen daarna overwegen we om aan het begin van de avond een korte vesper van hooguit een half uur te houden. Met muziek, liederen en korte (bijbel)teksten, die bij deze periode horen. We willen daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken die de lezingen kunnen verzorgen. In de Stille Week zal er elke dag een vesper zijn. Locatie: kerk Wognum (warme kleding, er wordt niet extra verwarmd, het is vasten). Tijd: woensdag 5, 12, 19 en 26 maart en 9, 16 april. Steeds van 19.00-19.30 u. Verder woensdag 2 april om 18.00 u (voorafgaand aan de diacoonale maaltijd).

Vanuit de kerkenraad

Harry Toebes

Op zondag 5 januari mocht ik als uw voorzitter voorafgaand aan een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in Benningbroek namens de kerkenraad een aantal dingen zeggen. Hieronder een groot deel van mijn verhaal, aangevuld met een aantal actuele zaken.

Ik ga niet uitgebreid met u terugkijken naar wat was, maar ik vind het wel belangrijk om hen te bedanken die allemaal één

eigenschap gemeen hebben: trouw. Trouw aan de opdracht die ze hebben aanvaard en die ze het afgelopen jaar –en voor een groot aantal van hen ook het komende jaar– ‘gewoon’ hebben uitgevoerd. Ik noem:

- onze webmaster;
- de adviseur en accountant van onze kerkrentmeesters,
- onze interim-predikant, kerkenraadsleden en notulist;
- de leden van onze taakgroepen Pastoraat, Diaconaat, Financiën & Beheer, Vieringen en PR & Communicatie;
- onze lectoren;
- onze organisten en de leden van de 4Cantorij;
- de leden van ons streamteam;
- de redactieleden van ons Klankbord,
- onze roostermakers;
- onze koster.

En dan heb ik nog niet genoemd alle vrijwilligers die een oproep om te helpen oppakken en ‘gewoon’ aan de slag gaan.

Dank voor alles wat jullie het afgelopen jaar voor onze gemeente hebben gedaan. Jullie deden het toch maar weer ‘gewoon’ en dat is wat jullie inzet juist zo bijzonder maakt. In de dienst van oudejaarsavond, toch alweer even geleden, sprak Marianne Gaastra over Prediker: alles heeft zijn tijd. Dat geldt ook voor het nieuwe jaar dat is begonnen. En dan vraag je je wel eens af wat dat voor een tijd zal worden.

We hebben misschien goede voornemens voor dit nieuwe jaar of juist niet, want daarvan komt vaak niet zoveel terecht... De kerkenraad maakt ook plannen en zet zich ook in om die vooral ook uit te voeren. Ik licht er twee uit:

Allereerst de *bouwplannen in Benningbroek*.

Het is een prachtig voorbeeld van hoe we kerk op het dorp kunnen zijn door iets concreets te doen voor de gemeenschap, of die nu lid zijn van onze kerk of niet. Jan Hania en Peter van der Molen zijn namens onze gemeente in het bouwproces al zover dat ze de steun hebben van de gemeente Medemblik en van de provincie voor de uitvoering van de bouwplannen (*elders in*

Klankbord meer over dit project). De direct-omwonenden zijn al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken en binnenkort is er een bijeenkomst voor de inwoners van Benningbroek om de stand van zaken breder te presenteren.

Er is zondag 12 januari jl. een intentieverklaring getekend met de Familiehoeve om door-de-weeks gebruik van de kerk door deze organisatie mogelijk te maken. Zij waren bijzonder dankbaar voor de donatie die wij als kerkgemeenschap als afronding van ons jaardoel 2024 aan hen ter beschikking konden stellen. Het was hartverwarmend om van hun directeur-bestuurder te horen dat zij ons nieuwe jaardoel De Bloeituin ook met een gift vanuit hun organisatie willen ondersteunen.



Het wordt ook het jaar van de afronding van het besluitvormingsproces rond de kerken van Sijbekarspel en Benningbroek. U heeft daarover eerder in het Klankbord kunnen lezen. We hebben als kerkenraad ingezet op een proces, waarbij alle opties zorgvuldig worden onderzocht zodat we weten wat er daadwerkelijk wel en niet kan. Zeker wanneer er emoties een rol kunnen spelen. Dat onderzoek loopt nu. Er zijn en worden gesprekken gevoerd om zo als kerkenraad een goed beeld te krijgen van wat wel kan en mag en wat niet. We hebben ontdekt dat een dergelijk onderzoek uiterst nuttig is, omdat we bijvoorbeeld ontdekken dat een kerkgebouw (dat bovendien een monument is) 'gewoon' verkopen, niet zomaar kan. Daaraan blijken vele voorwaarden te zijn verbonden. Van groot belang dus om zorgvuldig onderzoek te doen voordat de kerkenraad een besluit neemt. We luisteren goed naar alle adviezen die worden gegeven. Als we dat doen en de kerkenraad neemt als eigenaar van de gebouwen een besluit, moeten we kunnen uitleggen waarop dat besluit is gebaseerd.

Voor alle duidelijkheid: er is nog geen besluit over de kerken genomen. Dat verwachten we in het voorjaar te doen.

Ik wil afsluiten met een variatie op een tekst uit Mattheus 28: 20
*Als terugkijken pijn doet en vooruitkijken je bang maakt,
kijk dan naast je: Ik ga met je mee, Ik ben altijd bij je, alle da-
gen.*

Inspiratie

Marianne Gaastra

Als na het carnaval- duurt nog even- de mensen hun maskers afzetten, kunnen ze de gevoelens die tijdens het dansen en feesten zijn losgekomen onder ogen zien. Alsof ze net als de zwarte aarde die overal weer omgeploegd ligt te wachten op het nieuwe zaaigoed, eindelijk zichzelf bloot kunnen geven. Carnaval is een oud feest waarbij verschillende betekenissen geopperd zijn. Eén daarvan is dat men het vlees (carne) van het afgelopen jaar opmaakt, als het ware uitzwaait (vale). En dan vervolgens aan een periode van vasten begint. Zoals ik al zei een goede gelegenheid om onder ogen te zien wat je fouten zijn geweest, of anders gezegd, anders had willen doen.

Eén van de moeilijkste dingen in het leven is je fouten toegeven. Het liefst verberg je deze, of de gevolgen daarvan. Een energie dat dat kost. Je moet tegenover alles en iedereen de schijn ophouden, door er niet meer over te praten, door er constant een draai aan te geven, die je vrijpleit. Je hebt dan niet in de gaten dat je kans loopt dat je de tijd van je leven geeft aan verdringing. Als wij mogen leven als Gods kinderen, dan betekent dat dat we onszelf altijd kunnen laten zien met alles wat mooi en wat lelijk is. Wat een bevrijdend inzicht is dat. Als je het op deze manier kunt interpreteren dat Jezus voor onze zonden is gestorven, dan blijft dat een gebeuren waarbij je een heleboel vragen kunt stellen.

Vragen als deze: waar blijft mijn eigen verantwoordelijkheid? Maar als ik kijk naar wat de betekenis is dat ik bevrijd ben van mijn schuldenlast, dan betekent dat toch ook dat ik met een vrij gemoed kan zeggen en nu wat wilt U van mij, hoe maken we die

droom van u: van een wereld waarin ruimte is voor iedereen om vrijelijk fouten toe te geven? Dat zou een energie vrijmaken voor het mooiste wat er is: leven voor Gods Aangezicht: Coram Deo. Ruimte wereldwijd.

Meditatie en Mystieke kring Marianne Gaastra

Op woensdag 19 februari bent u van 18.45–19.30 u welkom voor een **meditatie-bijeenkomst**.

In stilte luisteren naar de stilte die achter alle dingen is, zoals Thich Nath Hanh "Ze wekten mij vanmorgen om mij te vertellen dat mijn broeder in de strijd was gedood. Toch bloeit in de tuin bij de struiken een nieuwe roos, haar vochtige blaadjes vouwen zich open en ik leef nog, adem nog steeds de geur van rozen en mest, eet, bid en slaap. Wanneer kan ik mijn lang stilzwijgen verbreken? Wanneer kan ik de onzegbare woorden spreken, waaronder ik langzaam verstik."

Een gedicht van Thich Nath Hanh, een Vietnamese boeddhistische monnik die zich als vredesactivist heeft opgeworpen, tijdens de oorlog in zijn land. Hij werd daarom uitgezet. In Frankrijk heeft hij een boeddhistisch centrum opgericht: Plumvillage. Hier kunnen mensen onder andere terecht voor een meerdaagse retraite. Mindfulness en liefdevolle aandacht helpen ons onze compassie te vergroten. [https://aandacht.net/plum-village/le-
raar-inspirato](https://aandacht.net/plum-village/le-
raar-inspirato)

Daarna of daarnaast bent u op 19 februari van 20.00-21.30 u welkom bij **de Mystieke Kring**.

Met een hechte groep mensen bespreken we aan de hand van het boek, "Een levensregel voor beginners" van Wil Derkse, hoe wij in het leven staan. We bevragen elkaar daarop zonder elkaar daarin te veroordelen. Vooral de opening van de avond is altijd weer een verrassing. Hierin brengt iemand iets in, een gedicht of een lied, of iets anders, waar hij of zij dan vertelt waarom het hem of haar zo raakt. Dan kan zijn een tekst van de 17^e-eeuwse dichter en schilder Jan Luyken, of een gedicht van Kavafis.

Taakgroep Pastoraat

Bloemen

De bloemen van de afgelopen zondagen zijn gegaan naar: Tiny Irgolitsch, Henk Hovenier, Mevr. Hoogcarspel, Erna Peereboom, Ds. Marianne Gaastra, Fam den Heijer, Elly en Vincent Geurtsen, Nel Klaver en Johanna van der Molen.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Voortgang bouwplannen in Benningbroek

Afgelopen tijd is er veel overleg over het bouwplan geweest. Zo zijn de naaste bewoners op het kantoor van de architect geweest en hebben ze opmerkingen op het ontwerp kunnen maken. Dat heeft ertoe geleid dat er enkele huurwoningen minder komen. Dit in goed overleg met De Woonschakel. In plaats daarvan wat meer koopwoningen, vooral in het goedkopere segment. Ook is er overleg geweest met de eigenaren van de omliggende gronden. De plannen worden nu voorgelegd aan de Welstandscommissie. Verder vindt er vooroverleg met de gemeente plaats. Begin maart wordt het definitieve bouwplan aan de omgeving gepresenteerd waarna het plan als aanvraag bij de gemeente kan worden ingediend. Met alle overleggen hopen we dat er weinig bezwaren tegen het bouwplan komen.

We willen vooral de bewoners erop attenderen dat we het plan voor het dorp willen maken. Bewoners krijgen straks voorrang bij de toezeggingen. We hopen dat iedereen dat positief ontvangt.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

In 2025 vieren we tachtig jaar vrijheid.

Omdat het dit jaar 80 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd van de Nazi's, hebben we voor de filmavond een verhaal gekozen dat zich afspeelt in de zomer van 1945 (*meer informatie over de film staat hieronder*).

Immers, de bezetting en de uitroeiing van bevolkingsgroepen mogen tot het verleden behoren, dat wil niet zeggen dat de gevolgen daarvan uit de hoofden en harten van de mensen zijn verdwenen. Integendeel!

Filmavond: **HOMEKOMING**

De taakgroep Diaconaat organiseert een filmavond op woensdag 5 maart in de kerk van Wognum. De opbrengst gaat naar het nieuwe jaardoel: DE BLOEITUIN

Kort na de bevrijding in 1945 komen een orthodox joodse vader en zoon aan in een Hongaars dorpje, terwijl de inwoners zich voorbereiden op een huwelijk. De dorpssecretaris vreest dat de mannen familie zijn van gedeporteerde joodse dorpsgenoten en dat ze clandestien verkregen eigendommen komen teruggeisen.

Het dorp raakt in paniek en begint maatregelen te nemen waarbij het slechtste en beste van mensen onder druk naar boven komt. De film won veel publieksprijzen en ontving op het filmfestival Film by the Sea de prijs voor beste literatuurverfilming.



Het programma:

Inloop 19.00 uur. Start film 19.30 uur.

Entree €7,50. Betalen na afloop van de film.

Tot ziens op 5 maart!

Een aandachtspuntje:

Voor de filmavond, de wandelingen en de fietstochten zullen we niet meer gebruik maken van een aanmeldijst in de kerken. Aanmelden kan op de volgende manieren:

- Telefonisch naar Lammy: 0229 271290
- Een berichtje sturen naar: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Of u schiet Ton, Rens, Anneke of Lammy even aan tijdens de koffie na de diensten.

Prachtig mooi! Nieuw Jaardoel!

Afgelopen 5 januari hebben we kunnen horen en zien wat het Jaardoel 2025 is, namelijk De Bloeituin in Grootebroek. De Bloeituin is een plek voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of kinderen die moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien.



Buiten kunnen spelen is heel belangrijk voor hen. Er is een tuin bij het pand, maar om de tuin een rijke leeromgeving voor onze kinderen te laten zijn, moet er rigoureus verbouwd worden.

Struiken, bomen, schelpen en gras moeten verwijderd worden, de grond moet klaargemaakt worden en de spelmaterialen moeten geplaatst worden. Dit alles kost veel geld en overstijgt het eigen budget. En daar kunnen wij als kerk een steentje aan bijdragen door mee te doen aan onze diaconale activiteiten. De eerste activiteit wordt alweer aangekondigd (Filmavond). Op 12 januari is de afsluiting geweest van het Jaardoel 2024: De Familiehoeve.



Wat een geweldig bedrag hebben wij bijeen vergaard met elkaar. Dit is meer dan welkom en zal heel goed besteed worden.

Tijdens de dienst gaf Lianne van de Familiehoeve uitleg en inzicht in wat de drijfveer en visie is. De mens verliest zijn tijdsbesef, maar behoudt zijn gevoel en juist daar willen de begeleiders van de Familiehoeve dienstbaar zijn. Dienstbaar ten behoeve van hun inwoners.



Maar elk jaardoel is niet alleen voor het inzamelen van geld. Ook wij ontmoeten elkaar tijdens de activiteiten. We maken het gezellig met elkaar. Wij zijn daardoor ook kerk buiten een kerkdienst. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten en dat op een ontspannen, ongedwongen manier.

Prachtig mooi, zou ik zo zeggen. We gaan daarom opnieuw met nieuw elan verder met diaconale activiteiten voor De Bloeituin en ik hoop dat u er ook (weer) bij bent!

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag	Diaconie doel	Kerk
8 december	€ 58,10	diaconie	
15 december	-	In Oostwoud	
20 december	€ 37,75	Warm Onthaal	
22 december	€ 185,70	½ jaardoel, ½ kerk	
24 december Sweelickhof	€ 93,20	Jaardoel	
24 december	€ 20,80	Jaardoel	
25 december	€ 123,60	Kinderen in de Knel	
29 december	€ 55,00	Jong Protestand JOP	
31 december	€ 35,50	Wilde Ganzen	
5 januari	€ 108,00	Nieuw Jaardoel	

12 januari	€ 59,45	stichtingHWK	
19 januari		In de Hiëronymuskerk	
26 januari		Unicef	
2 februari		Rudolph stichting	
9 februari		Exodus	
16 februari		Vrienden van het Sweelinckhof	
23 februari		Jaardoel	
2 maart		In Oostwoud	
9 maart		Diaconie (Avondmaal)	
16 maart		Kinderkledingbank	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres.*

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

KERST 2024

We kunnen terugkijken op mooie diensten met en rond de afgelopen kerstdagen. Een prachtige dienst op 1^e Kerstdag en daaraan voorafgaand de Kerstnacht-dienst. De kerk was goed gevuld en de Carol Singers verleenden hun medewerking. Tijdens het Kinderkerstfeest luisterden de



optreden van de Carol Singers tijdens de Kerstnachtdienst

kinderen naar het Kerstverhaal en naar het mooie verhaal van Erna Peereboom.

Daarnaast was er natuurlijk de Kerstmarkt die ook dit jaar weer druk is bezocht en veel geld heeft opgeleverd voor ons jaardoel.

Al die activiteiten vonden plaats in een prachtig versierde kerk. Een ploeg vrijwilligers is daar druk mee geweest.



Effies Klesse

Stroever

De laatjes in m'n hoofd
gaan alsmaar stroever open
as ik een naam niet weet
gaan ik een endje lope
en die verloren naam
skiet moin opiens te binnen
ik denk: kon je dat nou
niet stantepee verzinne?
En iederien die `k spreek
loikt zuks wel te herkennen
dat ik bedocht op lest:
hier moet ik maar an wenne.
De laatjes in m'n hoofd
weer duizend skatte skuile
die zitte wel d'rs dicht
maar `k wul ze toch nooit ruile.

©Ina Broekhuizen-Slot

Inspiratie-bijeenkomst in Sweelinckhof

Iedere tweede vrijdagochtend van de maand komt een groep senioren bij elkaar in 't Hofje in Sweelinckhof. Wat is 't Hofje, zult u denken. In deze knusse ruimte was in vroeger dagen het winkeltje gevestigd, het ligt pal naast de ingang van het 'grote huis'. In 't Hofje wordt vergaderd door het personeel en er worden kleinschalige activiteiten voor de bewoners gehouden.

Wat gebeurt er op de inspiratie-bijeenkomst? Tegen half elf staat de koffie klaar en komen de trouwe bezoekers binnen. Een licht wordt aangestoken en een slag op de klankschaal geeft het begin aan. Door ds. Marianne wordt elke keer een thema voorbereid. Voor iedereen is er een papier met gedichten, liederen, een Bijbeltekst, zegen of gebed. Ik pak die leidraad van januari er even bij.

Het thema is: oud en wijs?! Eerst luisteren we naar het lied *Als je overmorgen oud bent* van Jules de Corte. De tekst kunnen we meelesen. Daarna volgt een gesprek over de woorden die we hoorden. Wat raakt je, wat herken je? We staan stil bij het 'afhankelijk zijn', daar heeft iedereen moeite mee. Het woord 'betuttelend' valt. Een gedicht van Geert Boogaard over de wijze levenslessen van Prediker wordt gelezen. Daar praten we over na. Onze gast deze dag is Ellen Tuytel. Zij zingt mooi ingetogen *This is a morning* van Cat Stevens. Daarna zingen we het lied in het Nederlands samen nog een keer. Met elkaar spreken we de zegen uit en we sluiten af met een tweede kopje koffie.

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 14 februari van 10.30 tot 11.30 uur.

Misschien raadt u het al, dan is het thema liefde. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Nog meer inspiratie

Bernice Zuidhof

Het woord 'spiritualiteit' is afgeleid van 'spiritus', wat ademhaling of ziel betekent. Sommigen zien dit als intuïtie of levenskracht. Anderen als een 'bewustzijn' dat onze gedachten, emoties en lichaam overstijgt. De oecumenische werkgroep organiseert in de ontmoetingsruimte van de Hieronymuskerk een avond met als thema 'inspiratie'.

In het kader van dit thema zullen mensen spreken over kunst, schrijven en muziek en u kunt luisteren naar spirituele teksten en gedichten. U bent van harte welkom op donderdagavond 27 maart a.s. in de ontmoetingsruimte van de Hieronymuskerk in Wognum. Vanaf half acht kunt u binnenlopen. We beginnen met koffie of thee.

Terugblik plusmiddag

Ina Broekhuizen

Over Japanse tempels en een wandeltocht

De plusmiddag werd gehouden op woensdag 4 december 2024. De taakgroep Pastoraat had aan Vronie Spil-Konijn, geboren in De Weere, gevraagd of ze wilde vertellen over haar wandeling in Japan die ze maakte in 2017.

En vertellen, dat kón ze! Niet alleen met live-gesproken woorden maar ook met opgenomen teksten en beelden gelardeerd met prachtig muziek. In twee keer drie kwartier nam Vronie ons mee naar dat wonderlijke land Japan met veel natuurschoon, gastvrije mensen en talloze tempels. Ze bezocht 88



grote en kleine tempels tijdens haar 1.200 kilometer lange voettocht. Wat een avontuur en wat een doorzettingsvermogen!

Ontroerend waren de reacties van en de ontmoetingen met Japanners, oud en jong, en haar herinneringen tijdens het lopen aan het overlijden van haar moeder, kort voordat ze de tocht begon. We kregen ook een goede indruk van het landschap dat varieerde van bergen tot zee kust. De aanwezigen luisterden geboid naar de verhalen waar nog geruime tijd over werd nagepraat.

“Van den orgelbanck” -3

Harry Toebes

In één van de eerste verhalen in deze rubriek (*de delen 1 en 2 staan in de eerste editie van het Klankbord dit seizoen*) is gesproken over de plannen van de organisten om het orgel in Wognum uit te breiden met een zogenoemd vrij pedaal. Dat betekent dat er aparte registers voor het pedaal van het orgel komen en het pedaal niet langer alleen gekoppeld is aan de beide klavieren (toetsenborden). Dat geeft aanzienlijk meer 'bodem' voor het begeleiden van de gemeente tijdens de diensten en het geeft het orgel een grotere klankkleur. De organisten hebben aangegeven zich ook nadrukkelijk te willen inspannen om het orgel – en daarmee ook de kerk- meer onder de aandacht te brengen en zo geld in te zamelen voor dat vrije pedaal.

Een tweetal stappen zijn daarin nu te melden. Allereerst heeft er in de kerk inmiddels een cd-opname van het orgel plaatsgevonden, uitgevoerd door Dick Koomans. Dick is een voortreffelijk organist die het orgel na de revisie opnieuw heeft geïntoneerd, zodat de optimale klank van de verschillende registers weer te horen is. De opbrengst van de verkoop van de cd komt ten goede aan het fonds voor het vrije pedaal. Een anonieme sponsor heeft deze opname mogelijk gemaakt. Zodra de cd beschikbaar is, zullen we dat uiteraard melden.

De tweede stap is een akkoord van de kerkenraad op de oprichting van een aparte orgelstichting om subsidies voor de

uitvoering van de vrije pedaal mogelijk te maken. Daar hoort uiteraard straks een bestuur bij en een apart bankrekeningnummer. Veel subsidiegevers doneren wel aan een orgelstichting maar niet aan een kerkgenootschap en andersom en om duidelijkheid te hebben waarvoor subsidies en donatie bestemd zijn, zijn aparte rekeningen nodig.

Begin 2025 zal uitvoering aan de oprichting van de orgelstichting en de aanvraag van een bankrekeningnummer worden gegeven. We houden u op de hoogte!

Typisch Protestants

Rens Opbroek

Laatst was de tuinman bij ons aan het werk, en ook een keer de glazenwasser. Wij dronken samen een kopje koffie. De telefoon ging en ik vertelde dat het over de kerk ging. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie, was de vraag. Hebben jullie ook een paus of een bisschop? Ik legde uit hoe dat bij de protestantse kerk is geregeld.

Nee, wij kennen niet het top-down model van de Rooms-Katholieke kerk. Wij hebben wel de centrale organisatie in Utrecht, de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Maar bij de Protestantse kerk heeft juist de plaatselijke gemeente een grote mate van gezag. Kortweg gezegd: de gemeenteleden kiezen de ouderlingen, diakenen en eventueel de kerkrentmeesters, die samen met de predikant de kerkenraad vormen, en die heeft veel te zeggen. Zij bestuurt de gemeente.

In de tijd van de apostelen waren de diakenen de 'doeners' van de kerk, het woord betekent dienaren of helpers. Zij kregen de taak om behoeftigen te verzorgen en ervoor te zorgen dat niemand binnen de gemeente wordt verwaarloosd. De diaconie van nu heeft een eigen budget en financiële verantwoordelijkheid en is daarmee deftig gezegd een eigen rechtspersoon.

De ouderlingen heetten vroeger de 'oudsten' en zij waren

verantwoordelijk voor het geestelijk toezicht, de pastorale zorg en de leiding aan de gelovigen. Dat doen zij ook nu nog steeds. Daarnaast beheren zij als ouderling-kerkrentmeester ook alle geldzaken die van niet-diaconale aard zijn. De predikant is niet in dienst van de plaatselijke gemeente, maar wordt daar wel aan verbonden, bevestigd. Hij of zij heeft doorgaans een universitaire opleiding.

Tijdens de Reformatie werd bepaald dat de voorganger, de dominee, de Bijbel in de oorspronkelijke talen Grieks en Hebreeuws moest kunnen lezen. Ook komen er kaders voor het ambt van predikant: het hebben van een persoonlijke roeping, het volgen van een speciale opleiding, een kerkelijk onderzoek en het beroepsproces door een gemeente.

Laten we naast deze drie soorten ambtsdragers vooral niet alle vrijwilligers en andere medewerkers vergeten zoals kosters, organisten en bezoekmedewerkers, zij allen maken het mogelijk dat de kerk blijft draaien.

Top 2000-kerkdienst

Op zondag 23 februari is het zo-
ver! De TOP 2000-dienst in de
kerk van Wognum, aanvang 10.00
uur.

We starten de dienst met een
kopje met muzikaal lekkers...
Dan vult de kerk zich niet met or-
gelmuziek en mooie liederen uit
het liedboek, maar maken we van
de kerk een poptempel! In deze
tempel luisteren we naar popmu-
ziek, maar laat u zich daar niet
door afschrikken!

Arienne Brinkman



Uiteraard is er ruimte voor gebed, bezinning en wordt u voorzien van mooie lezingen. Het eerste overleg heeft al plaatsgevonden en er is een mooie afwisseling tussen tekst en muziek gevonden met ruimte voor persoonlijke inbreng. Na de dienst bent u welkom in het Top 2000 café!

-vooraankondiging-

Bijwonen Kerkdienst Apeldoorn *Jan Boven*

Op veler verzoek organiseren we ook weer in het komend najaar een busreis om gezamenlijk met onze geloofsgenoten van de protestantse gemeente THOMAS een kerkdienst elders in het land te bezoeken.

Al twee keer eerder gingen we samen op pad. In het najaar van 2023 naar de Westerkerk in Amsterdam en het afgelopen jaar naar de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Van meerdere gemeenteleden ontvingen wij de suggestie om naar Apeldoorn te gaan. Het plan is dan ook om zondag 19 oktober 2025 met de bus af te reizen naar de Grote Kerk in Apeldoorn, waar die zondag dominee Hester Smits hoopt voor te gaan.

Zoals bij de meesten van u bekend, was Hester een aantal jaren predikant van onze gemeente voordat zij beroepen werd in Leiderdorp. Nu is zij predikant van de Grote Kerk in Apeldoorn.



Deze kerk, die ook wel Koningin-
nekerk wordt genoemd, is van
april 1891 tot september 1892 gebouwd in zogenaamde neore-
naissancestijl. De eerste steen werd op 16 april 1891 gelegd

door de toen 10-jarige prinses Wilhelmina. Tot aan haar dood kerkte koningin Wilhelmina regelmatig in de Grote Kerk.

Als u het leuk vindt en in de gelegenheid bent om met ons mee te gaan is dit alle reden om alvast op 19 oktober een plekje in uw agenda vrij te houden. Met instemming van de kerkenraad vragen we van elke deelnemer 15 euro als bijdrage in de reiskosten. Later in het jaar zullen we inventariseren wie er met ons mee willen. We gaan wel alvast een bus reserveren.

Houd u er rekening mee dat we al vroeg zullen vertrekken omdat Apeldoorn nu eenmaal verder is dan Amsterdam of Haarlem. De bedoeling is dat we om 07.30 uur vertrekken uit Midwoud en aansluitend om uiterlijk 08.00 uur uit Wognum.

Expositie in de kerk van Wognum

Wellicht heeft u het al gezien maar tot en met maart is er in de Protestantse Kerk van Wognum een schilderijen expositie te zien. De schilderijen zijn van de hand van Marian Commandeur. Zij vertelt hierna iets over zichzelf en de geëxposeerde schilderijen. 'Ik heb bij de Blauwe Schuit twintig jaar lessen gevolgd, aquarel, acryl. Bij Hilde Schaap ben ik me nu nog verder aan het bekwamen in het olieverf schilderen. En sinds een paar jaar volg ik online lessen acryl schilderen bij Bart van der Bom. Verschillende stijlen en technieken pas ik toe in abstract of geabstraheerde werkstukken. Soms expressionistisch of impressionistisch. Soms naar de werkelijkheid. Ik heb een selectie van wat ik allemaal heb gemaakt nu in de koffiekamer van de gereformeerde kerk opgehangen. Veel ervan staat ook op mijn website: www.mariancommandeur.nl". De werken zijn uitgebreid te bekijken in de kerk en ook te koop.

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2024 – 2025

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
5	9 maart	17 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	27 april	5 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	22 juni	30 juni	

Agenda

Februari

- 5 Bijeenkomst bezoekgroep pastoraat, 10 u kerk Wognum
- 12 Buurthuiskamer 10.00-12.00 u kerk Wognum
- 12 Kerkenraad 19.45 u kerk Benningbroek
- 14 Bezinningsbijeenkomst 10.30 u Sweelinckhof, zie pag.14
- 19 Meditatie-bijeenkomst 18.45-19.30 u kerk Wognum, zie pag.6
- 19 Mystieke kring 20.00-21.30 u kerk Wognum, zie pag.6

Maart

- 5 Filmavond 19.30 u kerk Wognum, zie pag.9
- 14 Bezinningsbijeenkomst 10.30 u Sweelinckhof, zie pag.14
- 27 Oecumenische werkgroep Wognum, thema 'Inspiratie' 20.00 u ontmoetingsruimte Hiëronymuskerk Wognum, zie pag.15

A photograph of a winter scene in a Dutch town. A canal runs through the center, reflecting the sky and the buildings. The banks are covered in snow, and bare trees line the right side. In the background, a church with a tall spire is visible under a clear blue sky.

**Het sneeuwt. Het is bevroren water,
Het is verloren tijd, het is
Andersomtaal, een zwijgzaam praten,
Licht vallend uit de duisternis.**

**Het sneeuwt. Het heeft met dood te maken
En met de klokken van voorbij.**

**Er ligt vergeving op de daken.
Er is een toekomst buiten mij.**

Guillaume van der Graft